

## LEUK OM TE WETEN

## NICE TO KNOW

Toen het tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog noodzakelijk bleek om de schepen die de Amerikaanse marine gingen vormen van een vlag te voorzien, besloot John Burrows Hopkins, door generaal George Washington aangesteld als admiraal over de marine-in-wording, een gele vlag te ontwerpen, met daarop een opgerolde slang met de leus: *Vertrap mij niet*. Deze vlag, gemaakt door Margaret Manny, zou de eer te beurt vallen het eerste saluut in ontvangst te nemen (naar Barbara W. Tuchman, *Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek*. Houten, 1988, pag. 59 - *The first salute*. New York, 1988).

During the American Revolutionary War, it appeared to be necessary to provide a flag to ships forming the Continental Navy. John Burroughs Hopkins, installed to be admiral of the navy-to-be by general George Washington, decided to design a yellow flag with a curled up snake with the slogan: *Don't tread on me*. This flag, created by Margaret Manny, was honoured to get the first salute (Barbara W. Tuchman, *The First Salute: A View of the American Revolution*, New York, 1988)

*Ruik eens wat ik zeg. De taal van planten en dieren (Smell what I have to say. The language of plants and animals)*, written by Jan

